



Nieuwsbrief

nr. 65 (16 mei 2024)

(volgende nieuwsbrief 6 juni, kopij inleveren uiterlijk 4 juni)

Diep getroffen

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden: Wat moeten wij doen?” Als je de mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal niet verder dan een paar extra vrije dagen. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”(Joh.14:17).

De Heilige Geest is dus voor de gelovigen, dat zijn zij die door de Geest opnieuw geboren zijn. Paulus vraagt aan een aantal mensen in Efeze of ze de Heilige Geest ook ontvangen hebben toen ze tot geloof kwamen. Ze hebben echter nog nooit van de Heilige Geest gehoord. Paulus geeft hen hierover onderricht en legt hen later de handen op en de Heilige Geest komt over hen. (Handelingen 19: 1-7).

Vol zijn van de Geest is dus meer dan geloven in Jezus, zodat je gered bent voor de eeuwigheid. Vol zijn van de Geest betekent kracht ontvangen van God, want je bent niet alleen op deze wereld om gered te worden, maar om een getuige te zijn. Het evangelie moet verkondigd worden en tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen.

Het boek Handelingen neemt ons mee en vertelt opwindende verhalen over de dingen die de apostelen allemaal meemaakten.

Wie was die Petrus die eerst zo bang was om te getuigen en later een preek afstak, waardoor 3000 mensen tot geloof kwamen.

Waarom durfde Stefanus openlijk te redetwisten met de vijandige Joden? Hij was vol van genade en kracht, en deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wat gebeurde er met Filippus, toen hij het evangelie predikte in Samaria? De mensen waren verwonderd over de grote dingen, die hij deed in de kracht van de Geest.

Nu wij nog. Wij hebben genoeg voorbeelden om te zien wat het uitwerkt. Word vervuld met de Heilige Geest en rust niet voor dat u dezelfde dingen gaat zien bij uzelf als hierboven zijn beschreven. God is niet veranderd!

(aangeleverd door Janny Engelkes)

Nieuws vanuit onze kerken

Gemeenteavonden in mei: In het moderamen-overleg is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de 8-jaarlijkse begroting en over de ontstane tekorten en hoe die op te kunnen lossen. Daarom is in het moderamen besloten om de afzonderlijke gemeenteavonden in mei te annuleren. We zullen op korte termijn de financiën als gezamenlijke kerkenraad met de kerkrentmeesters bespreken.

Inzameling voedselbank: Zondag 26 mei kunt u in de Magnuskerk voedsel inleveren voor de voedselbank. Degene die een tas hebben gekregen kunnen dat daar in doen. Maar het mag ook in een doos. Graag houdbare producten. Ook kunt u nog altijd Douwe Egberts spaarpunten inleveren in de bussen in onze kerken.

Nieuwe diakenen in Blijham: De kerkenraad van Blijham is dankbaar en blij dat Hettie Kroeze de kerkenraad komt versterken. In de dienst van 2 juni zal zij als diaken bevestigd worden.

De liturgie in de kerkdienst: Misschien hebt u het gemerkt: de afkondiging, mededelingen vooraf aan de dienst door de Ouderling van Dienst zoals gebruikelijk was er niet en kwam pas na de collecte met alleen mededelingen. In de dienst daarna was er een welkom door de Ouderling van Dienst en later in de dienst de mededelingen. N.a.v. de enquête die gehouden is en suggesties vanuit het werkveld viering is men aan het kijken om de liturgie misschien iets aan te passen en dingen eventueel anders te doen. U hebt even kunnen proeven hoe dat zou kunnen zijn. Maar hoe het gaat worden daar wordt verder nog over gesproken binnen de kerkenraad n.a.v. een voorstel van het werkveld viering.

• Diensten de komende tijd

- ✓ Alle diensten beginnen om 9:30 uur tenzij anders staat aangegeven.
- ✓ Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders vermeld of bij een dienst van 11:00 uur vooraf vanaf 10:00 uur koffiedrinken.
- ✓ Wanneer de KND aanwezig is tijdens een dienst is er ook oppasdienst. Wel moet u dit even melden bij de scriba van de kerk zodat er ook oppas is.

Zondag 19 mei een dienst in Vriescheloo, Pinksteren

Voorganger: ds. S.B. Rienstra,

Organist: dhr. J. Eefting

Collecte: KIA zending en kerk

Zondag 26 mei een dienst in Bellingwolde

Voorganger: ds. K.G. Pieterman, Grunneger dainst m.m.v. de KND

Organist: dhr. R. Brunekreeft

Collectes: Protestantse kerk missionair werk en kerk

Zondag 2 juni een dienst in Blijham, bevestiging diaken van Blijham

Voorganger ds. D. Wams

Organist: dhr. H.J.M. Roelofs

Collectes: Diaconie en kerk met een extra collecte voor Roemenië

Zondag 9 juni een dienst in Vriescheloo om **11:00 uur**, Avondmaal

Voorganger: ds. H.C. Mulderij

Organist: mevr. E. de Boer

Collecte: Diaconie en kerk

Bloemen vanuit onze kerken gingen:

Zondag 28 april vanuit Bellingwolde naar dhr. B. Venema als dank voor zijn vrijwilligerswerk voor de kerk.

Zondag 5 mei vanuit Blijham naar dhr. Hazelhoff als dank voor zijn vrijwilligerswerk voor de kerk.

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten:

- Zaterdag 25 mei heeft PG Vriescheloo weer haar jaarlijkse rommelmarkt in en rondom Het Trefpunt van 09:00 tot 12:00 uur. Een mooie gelegenheid om rond te snuffelen in wat er aan bruikbare spullen en curiosa aangeboden wordt. Verder zijn er volop tuinplanten en is er een boekenmarkt met een diversiteit aan boeken. Elkaar weer ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie, met of zonder appeltaart, is waar wij naar uitkijken. Heeft u nog bruikbare spullen, boeken, speelgoed, enz. die u graag kwijt wilt? Geen grote meubels, koelkasten of ander witgoed, voor de rommelmarkt?
Vrijdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur kunt u de spullen brengen. In Vriescheloo en Blijham komen wij deze graag bij u ophalen. Zie voor meer informatie onze website: www.loosterkerk.nl. Graag tot ziens op 25 mei! De opbrengst is voor de voedselbank en schuldhulpmaatje
- Zaterdagmiddag 25 mei fietstocht: De diaconie organiseert weer een fietstocht op 25 mei a.s. We starten om 13.30 uur bij de burcht in Wedde. Er zijn twee afstanden, voor een groot deel zijn deze tochten gelijk, maar voor wie het te ver is, kiest voor de kortere afstand. Tijdens de tocht zijn er vragen over wat je ziet. Dus neem een pen mee. Onderweg krijgt u koffie of thee. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00. De opbrengst is bestemd voor het Kinderhotel.
- Zondag 9 juni een concert in de Magnuskerk om 16:00 door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal o.l.v. dhr. H. Kooi. Het mannenkoor zingt overwegend geestelijke liederen. Er is een grote variatie in de liederenkeuze, van eenvoudige liederen tot grootse en majestueuze werken. Kosten € 15,00 inclusief koffie/thee in de pauze.

- Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de websites van de kerken onder kerkdiensten of agenda. Ook wanneer een activiteit niet doorgaat kunt u dat hier lezen.
- Krijgt u de papieren versie en wilt u meer weten neem dan even contact op met uw scriba.

Uit onze vier gemeente:

Jarig de komende tijd (80+) en jubilea in Bellingwolde:

mevr. L. Goudeket (08-06-1944)

mw. S. Zandt-Jansen (10-06-1941)

dhr. A. Noordhoff en mw. M. Noordhoff-Baron zijn 31 mei 50 jaar getrouwd.

mw. A. Lürssen en dhr. J.N. Luttjehuizen zijn 10 juni 30 jaar getrouwd.

Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het adres opvragen bij ondergetekende.

In onze gemeente is nieuw komen wonen mevr. L. Goudeket. Wij heten haar van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis voelt in onze gemeenten.

Jarigen en jubilea vanuit Blijham

Geen jarigen deze keer maar twee stellen die 25 jaar zijn getrouwd.

Dhr. en mevr. Johannes, Parklaan 1 zijn 21 mei 25 jaar getrouwd.

Leon Reats en Frans van Lith, Lutjeloosterweg 24 zijn 28 mei 25 jaar getrouwd.

• **Websites gemeenten:**

www.pkn-bellingwolde.nl | www.blijham.protestantsekerk.net

www.loosterkerk.nl | www.wedde.protestantsekerk.net

scriba PG BBVW Astrid Lürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl